

Scoutertje



oktober 2022 nr.202



Scoutertje

Groepsblad van
Scouting Baden-Powell

Nr. 202
oktober 2022
49e jaargang



Hoi

Weer veel leesplezier

De redactie



Bij de voorpagina:

Deze keer mag er natuurlijk geen foto van de Joti/Jota ontbreken. De (kraan) antenne die onze groep had was een van de hoogste van Nederland. De foto is overigens van vorige jaar maar de antenne was even indrukwekkend.



Van de bestuurstafel



Wat een start van het seizoen!

Een prachtige seizoensopening, workshop Rainbowscouts en Joti-Jota.



Wat zit er een energie in de groep. Met de ruim 20 stafleden elke zaterdag lekker bezig zijn met jeugd: iets waar je veel tijd insteekt maar ook erg veel plezier uit haalt.

We zijn natuurlijk constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ook deze ervaring bij willen schrijven op hun CV. Ken jij iemand bij wie een leidingfunctie op z'n lijf geschreven staat? Laat die zich dan aanmelden! Langskomen op het clubhuis kan altijd om eens kennis te maken.



Onze panditsstaf stond afgelopen zondag op de autisme-markt in het Heisteke om iedereen kennis te laten maken met onze scoutingsgroep en in het bijzonder de PANDITS.

Ook iets om trots op te zijn is dat iedereen terecht kan bij onze groep. Dit werd tijdens de druk bezochte workshop 'Rainbowscouts' benadrukt en door wethouder Evelien van de Star van het Roosendaals College onder-



streept met een bijzondere waardering vanuit de gemeente naar SBP.

Op 4 november aanstaande staat er weer een algemene ledenvergadering [groepsraad] gepland.

Heeft u vragen en opmerkingen? Neem gerust contact op met één van de oudervertegenwoordigers.





Van de Penningmeester

Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden,

Als eerste wil ik jullie bedanken voor de stemmen die we gekregen hebben via de Rabobank Clubsupport actie: deze heeft € 719,88 opgebracht. Hiermee kunnen we gelukkig een groot deel van onze jaarlijkse bankkosten afdekken.

Daarnaast wil ik jullie aandacht nog vragen voor de Grote Clubactie die nog t/m 19 november loopt. De online verkopen lopen goed, waarvoor alvast dank.

De verkoopboekjes met de eenmalige machtigingen graag **uiterlijk 5 november bij de staf inleveren**, zodat ik deze voor de 19^e in het systeem van de Grote Clubactie kan verwerken.

Nog even ter herinnering. Dit is hoe het werkt: een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat 80% (= € 2,40) naar onze clubkas! Van dit bedrag gaat de helft weer direct naar de eigen speltak van het jeugdlid. Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en burens. Zij kunnen online loten kopen met hun telefoon door de persoonlijke QR-code op de voorkant van het boekje te scannen. Ze komen dan direct op de persoonlijke online verkooppagina. Of ze vullen met pen een machtigingsformulier in jouw boekje in.

TIP: Scan de eigen QR-code en deel de verkooplink via WhatsApp met familie en vrienden.

Als laatste nog het overzicht met de nieuwe contributiebedragen, zoals aan het begin van dit seizoen gecommuniceerd. Deze zullen (m.u.v. de Ouwe Koeien) in twee termijnen (in oktober en in maart) geïnd worden.

Speltak	Contributie 17/18 – 21/22	Contributie seizoen 2022-2023
Bevers	€ 75,-	€ 80,-
Welpen	€ 85,-	€ 90,-
Pandits	€ 99,-	€ 105,-
Scouts	€ 95,-	€ 100,-
Explorers	€ 105,-	€ 110,-
Roverscouts & Stammen	€ 67,50	€ 75,-
Roverscouts & Stammen stafid	€ 39,50	€ 45,-
Ouwe koeien	€ 50,-	€ 55,-

Namens het SBP bestuur,
Remko Dijkstra,
Penningmeester vereniging SBP.

We zijn 10 september weer van start gegaan met een nieuw seizoen. Hier hoort natuurlijk overvliegen bij. De bovenbouwgroepen hebben een deel van het parcours gemaakt, terwijl de onderbouwgroepen een spellenbingo hebben gespeeld. De Welpenmeisjes zaten in groepjes met de Pandits. Ieder groepje kreeg een bingokaart en kon om de beurt een nummertje gaan halen. Bij sommige nummertjes stonden spelletjes die eerst gedaan moesten worden, voordat we het nummertje mochten afkruisen. Van zaklopen tot zakdoekje leggen, van blikgooien tot wie-ben-ik? met verschillende dieren. Er was van alles te doen.



Tussendoor natuurlijk even pauze en aan het eind had iedereen een volle kaart. Toen de bingo voorbij was, mochten de jongste groepen ook een deel van het parcours maken. Daarvoor hadden we een stukje toegewezen gekregen. Toen iedereen klaar was, was het tijd voor het overvliegen. We begonnen bij de Bevers en zijn geëindigd met het overvliegen van onze eigen Shere-Khan, die ging ons verlaten voor de gidsen.

Voor dierendag gingen we een dierentuin maken met allerlei diertuindieren. Zelfs onze huisdieren hadden een plekje in onze dierentuin. Ieder Welpenmeisje kreeg twee witte bladen: één voor hun dierentuindier en één voor hun huisdier(en). Eerst heeft iedereen haar naam op de bladen gezet en deze tegen elkaar aangelegd. Daarna heeft Mang getekend hoe de paden door de dierentuin van blad zou wisselen. Daarna mocht iedereen bij Bagheera een dierentuindier uitzoeken en beginnen. De meiden mochten zelf bepalen hoe de paden door het blad zouden lopen en hoe deze eruit zouden zien. Ze moesten daarnaast ook de dierenverblijven tekenen en alles wat daarbij komt kijken.



Van eten en drinken tot de grond en beplanting. De dieren mocht natuurlijk niet ontbreken.

Toen iedereen klaar was hebben we een rondje door de dierentuin gelopen. Iedereen kon vertellen wat ze gemaakt en bedacht hadden.

Na ons bezoek hebben we nog een paar rondje Nachtwacht gespeeld.

Ook op scouting doen we iets met de Kinderboekenweek. Dit jaar hebben we in het thema Gi-Ga-Groen iets leuks buiten gedaan. Daarnaast hadden we een gaststaflid: Malgi. We zijn eerst begonnen met het dansje van Gi-Ga-Groen. Daarna zijn we met tuinhandschoenen en teiltjes naar buiten gegaan en hebben we in groepjes het terrein afgestruind voor bodemdierpjes en binnen opgezocht wat voor diertjes het waren. Wel eerst schoenen uit, want die zaten helemaal onder het zand en nat gras.



We hebben heel wat diertjes gevonden. Van slakken en wormen tot duizendpoten en pissebedden. Deze hebben we later weer buiten gezet.



In de pauze hebben we met de hele groep - dus ook de stafjes - een boek voorgelezen. Iedereen las één bladzijde voor en liet de plaatjes zien.

Na de pauze heeft Malgi ons iets verteld over de verschillende grondsoorten die we hebben in Nederland, waar die vooral te vinden zijn en wat er vooral op groeit. Op het laatst hebben we een memory gespeeld met verschillende bodemdierpjes.



Als Scouting deden wij dit jaar ook weer mee aan Joti-Jota. Eerst zijn de meiden begonnen met het maken van een poster over scoutinggroepen in andere landen. We hebben 3 landen behandeld: Rusland, India en Ierland. De meiden moesten sowieso de vlag van het land, het aantal scoutingleden en activiteiten van de landen beschrijven.



Rond 10.00 uur zijn we naar Thomas Schipper gegaan in het Panditslokaal om te gaan zenden. Dit hield in dat we via de zendmast contact gingen maken met andere groepen in Nederland. We hebben met 2 groepen gepraat. Daarna zijn we verder gegaan met de posters, die we aan het einde van de ochtend hebben gepresenteerd.



We hebben de afgelopen weken bij de Welpen weer veel gedaan. Het seizoen werd afgetrapt met een dag vol leuke spelletjes en bij het overvliegen kregen we een lading nieuwe Welpen. We kregen er ook veel kijkers bij, waardoor de groep weer lekker vol is. Met zoveel nieuwe gezichten hebben we om elkaar te leren kennen allerlei kennismakingsspelletjes gedaan met Ko die wel in de smaak vielen.



We zijn naar het bos geweest en hebben er - in de week vanierendag - het jungleboek maar eens bijgehaald. Daaruit heeft Phao een programma geknutseld met allerlei jungledingen die ook mooi bijierendag pasten en volgens mij vonden de Welpen vooral het puzzelen heel leuk.

Als laatst hebben we afgelopen week tijdens JOTI-JOTA gepraat met een groep welpenmeisjes over de radio, waar de Welpen toch allemaal wel weer heel verlegen van raakten ;). Ook hebben de Welpen een doolhof voor elkaar gemaakt die de andere Welpen daarna zouden moeten lopen. Dit hebben we gedaan, totdat de regen losbarstte en we toch – binnen - maar een steen-papier-schaartoernooi gingen houden.

Het waren nog maar een paar weken, dus zoveel is er nog niet gebeurd. Maar om alvast een vooruitblik te geven: er komt echt een supertof vader -moeder-zoonweekend aan volgende week, waar jullie over gaan lezen in het volgende Scoutertje!

Groetjes, het Welpenteam



Uitgaven Scoutertje seizoen 2022-2023

Komt uit op:

zaterdag 21 januari 2023

zaterdag 15 april 2023

zaterdag 1 juli 2023

Kopij moet binnen zijn op:

zaterdag 14 januari 2023

zaterdag 8 april 2023

zaterdag 24 juni 2023

Als de speltakken met een groeps-, regio- of landelijke activiteit meedoen worden jullie van te voren geïnformeerd.

Foto's van groepsactiviteiten en de speltakken zijn te zien via onze Facebook pagina en onze website:

www.scoutingbaden-powell.nl

<https://www.facebook.com/sbp1707/>

10% korting met je scoutingpas



20 jaar
ervaring



Gratis parkeren
voor de deur



Duurzame
buitensport



2000 m2
topmerken

Outdoor Roosendaal

RUCPHENSEBAAN 24A
4706 PJ ROOSENDAAL
(0165) 528 305
WWW.OUTDOOR.ORG

ALTIJD GOED VOORBEREID OP PAD

Op zoek naar Hotsjietonia

Ik heb er al veel over gehoord! Hotsjietonia: een dorp waar geen dag hetzelfde is, waar je avonturen kunt beleven. Niet dat ik voor altijd in Hotsjietonia zou kunnen blijven, maar ik wil er toch graag heen. Het probleem is alleen: hoe vind ik dit bijzondere dorp? Ik liep al de hele dag door bossen en velden. Het was tijd om even uit te rusten. Gelukkig had ik wat te eten en te drinken bij me. Ik ging zitten en bijna meteen ontdekte ik een eekhoortje.

'Dag Eekhoorn', zei ik. 'Ik ben Stuiter. Ik zoek het dorp Hotsjietonia.'

Natuurlijk zei Eekhoorn niets terug. Wel rende hij de stam af naar beneden en trippelde een eind het pad op. Daar bleef hij wachten. Ik nam snel een slok en stopte mijn flesje terug in de rugtas. Wilde hij mij de weg wijzen? Ik was opeens niet meer moe en ging Eekhoorn achterna. Hij rende voor mij uit. Ik moest doorlopen, anders raakte ik hem nog kwijt.

Ineens verdween Eekhoorn in een boom. Op een hoge tak ging hij nieuwsgierig naar mij zitten kijken.

En nu? Ik stond stil. Was ik nou helemaal voor niks achter Eekhoorn aangelopen?

Achter mij hoorde ik iets. Het klonk alsof iemand hout stond te hakken. Ik zwaaide even naar Eekhoorn en draaide me om. Had Eekhoorn me hierom soms naar toegebracht?

Een gespierde man in een geruit overhemd stond voor me met een grote bijl een boom om te hakken. Hij zag me niet aankomen. Het





hakken maakte veel lawaai.

'Hallo', riep ik dus maar. 'O... hallo', zei de man verbaasd. 'Ik zoek Hotsjietonia', zei ik. 'Kijk eens aan', zei de man. 'En mag ik vragen waarom?'. Ik wil spelen en avonturen beleven. Ik heb gehoord dat je daarvoor in Hotsjietonia moet zijn'. 'Dat klopt, je leert er veel en als je Hotajietonia weer verlaat ben je een ander iemand gewonden. Wil je dat?'. 'Wat bedoelt u met een ander iemand?' De man keek om zich heen, vond de stronk van een afgezaagde boom en ging erop zitten. Ik liep achter hem aan en bleef staan.

'Je bent natuurlijk nog steeds hetzelfde kind, maar je zult ook veranderd zijn door alle dingen die je er doet. Je leert er vanalles. Je durft dingen die je nu nog niet durft. In Hotsjietonia helpt iedereen elkaar altijd. Daar raak jij dan ook aan gewend. Dat soort dingen.' 'O, dat soort dingen', zei ik opgelucht. Het klonk niet heel erg anders dan hoe ik nu al ben. 'Dus dat zal jou wel lukken?', vroeg de man. Ik knikte. 'Dan moet je die kant oplopen, tot je een holle boom ziet. Er zijn meer holle bomen, maar in de goede woont een merel. Die wijst je de weg verder wel'. 'Echt?'. De man knikte en kwam overeind. Hij kreunde. Hij had zeker spierpijn van het harde werken.

'Zal ik u niet eerst even helpen?' vroeg ik. De man glimlachte. 'Je leert het al, maar ga jij maar lopen. Het is nog best een eind wandelen'.

'Bedankt voor de uitleg!', zei ik en ik liep weer naar het pad. Ik zag een paar holle bomen, maar het duurde tot de vijfde voor ik een nestje ontdekte. Er zat geen vogel in, dus ik ging met mijn rug tegen de boom aan zitten en pakte mijn flesje en mijn koek. Ik had het net op toen er een vogel aan kwam hoppen. Het was een zwarte merel. Hij bleef op een afstandje heen en weer trippelen. Het duurde even, maar toen bedacht ik dat de vogel misschien de boom in wilde, maar niet durfde. Ik stond op en ik ging een eindje verder staan.

Snel ging de vogel naar de boom, maar hij wilde zijn nest niet in. Hij kwam voor de kruimels van mijn koek! Ik grinnikte. Als ik dat geweten had, had ik wel extra veel geknoeid.

'Ik wil graag naar Hotsjietonia, Merel,' zei ik, op goed geluk.

Merel pikte nog wat laatste kruimels op en vloog toen naar een tak in een boom verderop. Ik ging hem achterna en toen ik vlakbij was, vloog hij naar een volgende



boom. Zo kwam ik na een half uur bij het einde van het bos. Ik zag een brug en wist het meteen zeker: daar moest Hotsjietonia zijn! Ik was benieuwd wat ik allemaal mee zou maken...

De Bevers zijn ook erg benieuwd wat ze allemaal mee gaan maken dit seizoen! We hebben al spelletjes gespeeld, een tocht gelopen en samen met de Verkenners door een doolhof gelopen tijdens de JOTI-JOTA.



De gidsen



Hallo allemaal,

Het eerste programma van het nieuwe seizoen zijn wij begonnen met de clean up day. Wist je dat er in de Kalverstraat heel veel blikjes zijn weggegooid en wij deze allemaal netjes hebben opgeruimd!

Verder hebben wij deze dag nog een spel gespeeld. Je moest een woord/zin



opschrijven, de volgende persoon moest tekenen wat diegene daarvoor had opgeschreven, degene daarna moest dit weer opschrijven en zo herhaalde dit een paar keer. Hier kwamen hele leuke creaties uit en we hebben erg veel gelachen.

De week erna hebben wij een tafel gepioneerd. Dit was een hele speciale tafel,

zodat we er een vuur op konden maken. Wij raden het niet aan om dit thuis ook te proberen. Natuurlijk mochten de marshmallows niet ontbreken.

De volgende opkomst zijn wij in groepjes van 3 gaan vogelen. Met onze camera op de telefoon gingen wij vogels fotograferen. Je moest heel stil zijn om zo dichtbij te

kunnen komen dat je ze goed op de foto kon krijgen. Vaak vlogen ze al snel weg, waardoor het lastig was om deze goed op de foto te krijgen. Welke foto vind jij het mooiste?



De Verkenners zijn dit seizoen begonnen met acht kersverse Verkenners die over zijn gekomen vanuit de Welpen. Hierdoor hebben we nu een mooie groep en er staan gave programma's op de planning. Zoals ieder seizoen begonnen we ook dit jaar weer de eerste opkomst met een kennismaking. We kozen voor 30 seconds, een bekend gezelschapsspel. Maar in plaats van de standaardkaartjes hebben we allemaal een vijftal eigenschappen over onszelf opgeschreven die de groep vervolgens moest raden. Op leuke wijze hebben we van alles over elkaar geleerd.

De week erop waren het de bodemdierendagen. Met een ren-je-rot, een levend memory en onze eigen zoektocht rondom het HK hebben we ons verdiept in de vele bodemdieren die er te vinden zijn. Daarnaast hebben we ons eigen bodemprofiel gemaakt.



Vervolgens was het tijd voor Oktoberfest! Er werd een heuse feesttent gepioneerd en aangekleed met zelf geknutseld themamateriaal. Twee mooie vuren zorgden voor sfeer en heerlijke braadworsten.

Voor afgelopen zomerkamp hadden we een pubquiz voorbereid met het stafteam. Helaas zijn we hier tijdens deze drukke week niet aan toegekomen. Daarom hebben we zaterdag 8 oktober de kennis van de Verkenners getest en alsnog de pubquiz gespeeld. In vier teams met zelfgekozen namen (Frietkaasgang, Quiz Bazzen, Glamour girls en Luka en Rainbow Rangers) is de strijd losgebarsten. De pittige vragenrondes werden afgewisseld met verschillende spellen.



Tijdens de JOTI-JOTA staat er zenden en chatten op het programma en gaan we ons best doen om contact te leggen met een oud-Verkenner. Hij is naar Zweden verhuisd en doet daar met zijn nieuwe scoutinggroep ook mee aan de JOTI. Zal het ons lukken om elkaar te spreken? We hopen van wel!



Hallo allemaal,

Het nieuwe scoutingjaar is weer begonnen. Aan het begin hebben wij aan onze jeugdleden gevraagd welke activiteiten en programma's ze graag willen doen. Nou, aan ideeën geen gebrek! We hebben het eerste half jaar al goed kunnen vullen.

Spelletjes, koken en stoken zijn een paar opkomsten die we al achter de rug hebben. We willen jullie nu meenemen naar ons programma tijdens de Joti-Jota. Hier staat 'communiceren' centraal.

We zijn begonnen met het maken van kaarten voor een andere scoutinggroep. Thomas, een jeugdlid wat ruim 1 jaar geleden afscheid van de Pandits heeft genomen is inmiddels geïnstalleerd bij scouting Made. Wat is er nu leuker om deze blauwe vogelgroep te verrassen met kaartjes. De mooiste kunstwerken zijn er gemaakt. Nu maar afwachten of we een reactie terug krijgen.



Daarna mochten we aan de slag met walkie talkies. Op het digibord zagen we een vlak wat buiten was uitgezet. Op een folie wat over het digibord hing, was een doolhof getekend.

De jeugdleden die binnen zaten moesten de jeugdleden die buiten stonden door het doolhof leiden door te zeggen hoe ze moesten lopen. Dat is nog niet zo makkelijk, want wat is ook alweer links en wat is rechts. Dat leverde weer hilarische beelden op. Zeker toen de jeugdleden ook nog opdrachten uit moesten voeren,



zoals springen, rondje draaien en 5 x een squat uitvoeren.

We gaan nu door naar alle leuke opkomsten die we nog gaan hebben. Zo staat er nog een uitstapje op het programma, maar wat we gaan doen blijft nog even geheim. Hier kunnen we in het volgende Scoutertje vast meer over vertellen.

De jeugdleden en leiding van de Pandits.



Explorers, een nieuw scouting seizoen...

Nadat we allemaal onze blessures hebben kunnen helen tijdens de vakantie zijn de Explorers begonnen aan het nieuwe scoutingseizoen.

Een beetje voorzichtig in het begin, weer even aan elkaar snuffelen en de spreekwoordelijke kat uit de boom kijken. Want anders dan voorgaande jaren hebben de dames dit seizoen de overhand binnen de explorergroep. Een overdaad aan gidsen bevolkt het explorerhok en dat heeft ook op de begeleiding een effect gehad, want ook binnen die groep is heel voorzichtig een vrouwspersoon geslopen. Als dat maar goed gaat tussen die alphamannetjes van de begeleiding...

Het is ook een beetje onwennig allemaal, want bij de gidsen en verkenners zijn ze gewend om gestuurd te worden, waar de explorerbegeleiding meer de vrije hand geeft. En dat werkt twee kanten op.



We zijn inmiddels een paar weken onderweg met deze groep en dus is het tijd voor een weekendkampje. Helaas zonder Walter die na een positieve CoVid-test een weekje thuis moest blijven. En dus zonder enige sturing pakten de explorers op vrijdagavond een tent uit het magazijn, waarna deze binnen de kortste tijd en bijna perfect wordt opgezet. Nummer twee stond er binnen een ogenblik naast. Dat had de explobegeleiding nog niet eerder meegemaakt.

Geheel toevallig en zonder enige opzet van de staf bleek het ook nog eens het Joti-/Jotaweekend te zijn. Tijd voor een spelletje communicatie: maak aan weerszijden van een muur dezelfde installatie. Toch moeilijker dan het lijkt, zeker omdat er allemaal lichaamsdelen tussendoor komen die wat lastig te beschrijven zijn. Maar evengoed sneller

uitgevoerd dan gedacht.

Daardoor was er wel alle tijd voor een klein avondtochtje door Roosendaal. Gevorderde



tochttechnieken, kompaskoers en hemelsbrede afstand werden gegeven voor een 6-tal locaties in Roosendaal. In totaal 12 km lopen: eitje dus voor deze bijzonder opgeleide Explorers.

Enkele uren later bleken ze toch bijzonder ongeleide projectielen te zijn: vier uur na vertrek waren ze nog niet in zicht. Maar wel in de buurt van de Mac, dus wie weet geven die ook service aan lopende explo's door de Mac drive. Vorig jaar hadden ze geleerd dat het restaurant om 23:00 uur dicht gaat, dus is het zeer waarschijnlijk dat ze om 01:45 wel bediend zouden worden. Of niet. Gelukkig konden ze nog wat nuggets stelen van een toevallig passerend tweetal explobegeleiders in bezit van een auto, anders waren ze natuurlijk compleet verhongerd.

Toen ze uiteindelijk om 03:00 uur aan de broodjes worst zaten was het bijna tijd voor het bedje.

Om 9:30 de volgende dag zat iedereen weer aan het ontbijt, waarna we pogingen gingen doen om andere scouts over de hele wereld te vragen naar hun recepten en kampspelletjes. Door wat technische problemen na een plotse plensbui hadden de radioamateurs het lastig om de apparatuur aan de praat te houden, waardoor de Explo's het ontbijt rustig konden verteren onder het genot van een niet zo simpel puzzeltje.

Na de regen was het tijd voor alweer een communicatiespel. Twee explo's op het HK vertelden via portofoons drie andere groepen hoe ze door Roosendaal moesten lopen om bepaalde getallen te vormen op de GPS. Klinkt moeilijk? Was het ook. Maar met die getallen moest het cijferslot geopend worden, waarmee de kist was afgesloten waarin hun gsm's waren opgeslagen. Dus genoeg redenen om heel serieus de opdrachten uit te voeren.





Nadat de gsm's gered waren uit de handen van Pascal was het tijd om wat avondeten te gaan bouwen. Vier recepten en enkele kilo's ingrediënten werden verdeeld over de explo's. Een rond-de-wereldmaaltijd was bedacht, met een oosters voorafje in de vorm van loempia's, Europese hoofdgerechten als pasta pesto, pasta carbonara en Ajvar met groenten en een Noord-Amerikaans toetje door S'mores uit de oven te maken. Uiteindelijk bleken er nog diverse ingrediënten niet gebruikt te zijn (met name groene, heel apart) en de recepten iets of wat aangepast. Maar gesmuld hebben we, samen met het technisch team Jota.

Tijd om een beetje uit te buiken met een rustig kaartspelletje en om het restant marshmallows verbranden boven het kampvuur. Daarna was het nog even tijd voor de nationale Pringlebus-jongleer-kampioenschappen (Pieter is de king!) en een ietsepietsje na middernacht lag iedereen weer in de tent voor een stukje nachtrust.

De volgende ochtend om 8:30 sharp was bijna iedereen weer present voor het ontbijt. Bijna iedereen, want Martijn was gebeten door een stomach bug en moest helaas naar huis om uit te zieken. Wat een uniek moment opleverde: voor het eerst in jaren een installatie van nieuwe explorers zonder Martijn en Walter. Wat onwennig nam Martin de honneurs waar en werden in korte tijd 7 nieuwe explorers verwelkomd binnen de groep.

Alle spullen opgeruimd, alle explorers weer naar huis. Tijd om het eerste kamp van het seizoen succesvol af te sluiten. En voor de nieuwste aanwinst van het stafteam om zich in het volgende Scoutertje voor te stellen.

(Explo-Nazorg: Walter is CoVid-negatief verklaard en Martijn is inmiddels weer aan de beterende hand)



TENTen-adverTENTie-TENT-festivalTENT

Dag medescouts,

Bij het opruimen van het magazijn zijn een stapeltje ooit gekregen tentjes uit de hoeken en gaten getrokken.

Deze tentjes zijn gecontroleerd en bekeken, en helaas is de kwaliteit niet bijzonder best.

Maar het goede nieuws is, dat we nu voor de leden die willen een gratis tent kunnen leveren.

Mocht je nog naar een festival willen, en een tent voor een weekend zoeken, neem even contact op met Martin.

De tenten die door de selectie heen zijn gekomen zijn niet meer geschikt om mee op vakantie te gaan.

Een weekendje festival met hopelijk niet te veel regen is echter zeker wel mogelijk met deze tenten!

Dus voor wie nog een festival tentje zoekt, melden bij Martin!

Bij voorkeur via Whatsapp, 0625017486



De eerste maanden van het nieuwe seizoen zitten erop. Hoewel er nog geen 'echte' programma's gedraaid zijn, hebben we ons niet verveeld. De 1^e week van het seizoen stond in ieder geval al vast: 10 september met de gezamenlijk opening van alle speltakken. Dat betekende voor de meeste Pinken dat er invulling moest worden gegeven aan de diverse staftaken van die dag en behoefde dus geen voorbereiding vanuit pinken-oogpunt.

De meeste Pinken stonden dan ook nog wazig in de wei te staan in sluimerstand\vakantiemodus, totdat rond 5 september de 1^e Pink hieruit ontwaakte en gelijk met de deur in huis viel. Plotseling lag er het voorstel om de 17^e als eerste draaidag te nemen en te plannen. Gelijk was er paniek in de wei en regende het afmeldingen, waardoor er bij voorbaat geen jaarplanning gemaakt kon worden door het te kleine groepje dat overbleef voor die avond.

De kleine kudde die overbleef heeft er naar verluid een gezellig avondje van weten te maken, mede door het op voorhand bereide voer en de verzamelde gezelschapsspelletjes.



Het groots beginnen van het seizoen werd dus uitgesteld tot de volgende opkomst, waarbij de planning voor het komende jaar vorm zou moeten krijgen. De ICT-mogelijkheden van het HK en de teamsomgeving werden tot het maximale benut: het digibord met daaraan de laptop gekoppeld, de touchscreenmogelijkheden van het bord - welke contra-productief werken in combinatie met de computermuis, de aanwezige router die zwaar belast werd (dit door de vele internetslurpende apparaten) en de 101 tabbladen die in teams open moesten staan om de planning rond



te kunnen breien. Het resultaat was uiteindelijk 18 programma's voor komend jaar met JOTI-JOTA als 1^e in het vooruitzicht.

Het JOTI-JOTA programma werd voorbereid door beide stammen, waarbij er voor gezorgd werd dat er voor de deelnemende Pivo's, Nukanen en de Pinken een gemixt en avondvullend programma op de wc-deur hing (letterlijk). In een notendop zijn de groepen die avond geconfronteerd met het schrijven en registreren van hun eigen Romeo-en-Julia stuk met hulp van de internationale scoutingcommunity om invulling te geven aan het verhaal. Daarnaast het bezoeken van een andere scouting voor een groepsfoto. Hierbij werden scoutinggroepen in heel West-Brabant overvallen door onze komst. Alsmede een scoutinggroep uit Hellevoetsluis die ons HK in het holst van de nacht bezocht om te gaan ruilhandelen met de aanwezige Explo's.

Een kleine vooruitblik op komende periode laat zien dat er komende tijd gesnoept en gespoekt gaat worden bij de Pinken. Tot de volgende!



Een Pinkenlid geeft aanwijzingen aan de kraanmachinist



Stichtingsbestuur zoekt nieuw bestuurslid!

Beste ouders/verzorgers van onze leden en andere lezers,

Aan het eind van het vorige seizoen heeft in de bestuursvergadering van de stichting Jack Hack afscheid genomen als bestuurslid. Zijn termijn van drie jaar zat erop en na iets meer dan tien jaar lid te zijn geweest van het bestuur heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld.

Jack was onze steun en toeverlaat ten aanzien van bouwkundige zaken. Als Scouting Baden-Powell (SBP) hebben we veel aan hem te danken. Hij blijft wel lid van het Klusteam.

Er is zodoende een stoel vrij in het bestuur. Voor een evenwichtige verdeling tussen leden van de vereniging Scouting Baden-Powell en niet-leden in het bestuur zijn we op zoek naar iemand die geen lid van SBP is.

Heeft u interesse of kent u iemand die interesse zou kunnen hebben om vanuit het bestuur richting te geven aan het behoud van het gebouw en het terrein voor verhuur aan de vereniging en andere doelgroepen?

Aanmelden kunt u bij de secretaris, Thomas Schipper, door hem rechtstreeks aan te spreken of door een e-mail te sturen naar: secretaris.stichting@sbp.email.

Wil Timmermans,
penningmeester stichting SBP

